

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Hoofdstuk 1 HET KENNEN VAN GOD	4
Hoofdstuk 2 DE BIJBEL	5
Hoofdstuk 3 DE ALMACHTIGE GOD	7
Hoofdstuk 4 DE SCHEPPING	9
Hoofdstuk 5 GODS VOORZIENIGHEID	11
Hoofdstuk 6 SATAN EN ZIJN ENGELEN	13
Hoofdstuk 7 ONZE ZONDEN EN GODS STRAF	15
Hoofdstuk 8 VERLOSSING	18
Hoofdstuk 9 DE VERLOSSER	20
Hoofdstuk 10 DE GEBOORTE VAN JEZUS	22
Hoofdstuk 11 HET LEVEN VAN JEZUS	24
Hoofdstuk 12 HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS 26	
Hoofdstuk 13 DE OPSTANDING VAN JEZUS	28
Hoofdstuk 15 HET ZITTEN VAN JEZUS AAN DE RECHTERHAND VAN GOD	32
Hoofdstuk 16 DE WEDERKOMST VAN JEZUS	34
Hoofdstuk 17 DE HEILIGE GEEST	36
Hoofdstuk 18 DE WEG TOT BEHOUD	39
Hoofdstuk 19 GERECHTIGHEID DOOR HET GELOOF 41	

Hoofdstuk 20	UITVERKIEZING.....	43
Hoofdstuk 21	TIJDELIJKE EN EEUWIGE ZEGENINGEN	45
Hoofdstuk 22	HEILIGMAKING	47
Hoofdstuk 24	GEBED	53
Hoofdstuk 25	DE SACRAMENTEN.....	55
Hoofdstuk 26	KINDERDOOP.....	58
Hoofdstuk 27	DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN ..	61
Hoofdstuk 28	KERKELIJKE TUCHT	63
Hoofdstuk 29	DE LAATSTE DINGEN	66
	DE TIEN GEBODEN.....	69
	APOSTOLISCHE GELOOFSBELJDENIS	71

JEHOVAH TSIDKENU

“De HEERE onze gerechtigheid” (*Het wachtwoord van de hervormers*)

Eens was ik een vreemd'ling van God en genâ,
'k gevoelde geen schuld en zei niet: Ik verga!
Al spraken mijn vrienden van Christus in smart,
JEHOVA TSIDKENU was niets voor mijn hart.

Ik las met vermaak, voor mijn rust of mijn plicht,
Jesaja tot lering, Johannes voor licht;
maar ook als zij spraken van 't bloed aan het hout,
JEHOVA TSIDKENU liet mijn hart nog koud.

Zoals Sions dochters, tot wenen gereed,
zo weende ook ik bij het zien van Zijn leed;
maar zag niet dat ik, in mijn zonden zo slecht,
JEHOVA TSIDKENU aan 't kruis had gehecht.

Toen vrije genade mij riep tot het licht,
toen zag, door Gods wet, ik de dood in 't gezicht;
geen toevlucht, geen rust in mijzelf kon er zijn,
JEHOVA TSIDKENU moest mijn Heiland zijn.

Mijn angsten verdwenen voor Zijn zoete Naam
Mijn schuld en mijn schrik, die verdreef Hij bekwaam;
ik dronk uit de Bron, levengevend en vrij,
JEHOVA TSIDKENU is alles voor mij.

JEHOVA TSIDKENU! mijn heerlijkste roem
JEHOVA TSIDKENU! niets dat mij verdoem';
in U triumfeer ik ter zee en in 't veld,
mijn Kabel, mijn Anker, mijn Harnas en Held!

Betreed ik het dal van de schaduw des doods,
dan baant mij dit wachtwoord de weg - o hoe groots!
dan zal, als mijn God mij bevrijdt van mijn pijn,
"JEHOVA TSIDKENU" mijn stervenslied zijn.

*18 november 1834
Ds. Robert Murray M'Cheyne
(vertaling ds. C.J. Meeuse)*

Hoofdstuk 1 HET KENNEN VAN GOD

Lees Romeinen 1:18-23 en Psalm 19

1. Waaruit kennen wij God?

Uit de natuur en uit de Bijbel.

2. Noem eens een tekst die bewijst dat we God uit de natuur kunnen kennen.

Romeinen 1:20 "Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid"

3. Kan de natuur ons voldoende over God leren om zalig te worden?

Nee, alleen de Bijbel kan ons de weg tot behoud leren (Psalm 19:1, 7; Johannes 20:31).

Hoofdstuk 2 DE BIJBEL

Lees 2 Timotheus 3:10-17 en 2 Petrus 1:16-21

1. Wat is de Bijbel?

Het Boek van God.

2. Heeft God de Bijbel Zelf geschreven?

Nee. Zijn dienaren, de profeten en de apostelen deden dat, maar God heeft hen geïnspireerd en bewaarde hen ervoor fouten te maken. (2 Petrus 1:20-21).

3. Kan je dat bewijzen?

Ja, al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering. (2 Timotheus 3:16.)

4. Is alles in de Bijbel waar?

Ja, toen de Heere Jezus tot God bad, zei Hij: "Uw Woord is de waarheid" (Johannes 17:17).

5. Zijn er naast de Bijbel nog andere heilige boeken?

Er zijn boeken die heilig worden genoemd, zoals de Koran, maar de Bijbel is het enige echte Boek van God, dat ons de weg tot behoud wijst (Handelingen 4:12).

6. Is de Bijbel één boek?

Het is een verzameling van 66 boeken, door verschillende auteurs in verschillende tijden geschreven.

7. Hoe weet je dat heel de Bijbel waar is?

a. De Heilige Geest overtuigt mij daarvan in mijn hart (1 Johannes 2:20).

b. De verschillende boeken in de Bijbel zijn met elkaar in overeenstemming (2 Petrus 3:5, 16).

c. Alle dingen die erin voorzien zijn, zijn vervuld of zullen vervuld worden (Matthéüs 2:6, 15, 17, 23, etc.).

Hoofdstuk 3 DE ALMACHTIGE GOD

Lees Lukas 3:21-22 en Johannes 4:21-26

1. *Wie is God?*

God is de Schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1). Hij is de Vader van de Heere Jezus Christus (2 Korinthe 1:3).

2. *Kunnen we God zien?*

Nee, "God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." (Johannes 4:24).

3. *Zijn er naast God nog andere geesten?*

Ja, engelen, boze geesten en de zielen van de mensen (Efeze 6:12; Hebreeën 12:9).

4. *Wat zijn engelen?*

Hemelse dienaren van God, die Hij soms naar de wereld stuurt om Zijn kinderen te helpen en te beschermen (Hebreeën 1:14; Psalm 91:11-12).

5. *Hebben zij een begin?*

Ja, zij zijn door God geschapen, dus we mogen hen niet aanbidden (Openbaring 22:8-9).

6. *Heeft God een begin?*

Nee, Hij heeft altijd bestaan (Psalm 90:2; Romeinen 11:36).

7. *Zal hij ooit ophouden met bestaan?*

Nee, Hij is de Eeuwige God (1 Timotheus. 6:16).

8. *Hoeveel Goden zijn er?*

Er zijn veel afgoden in deze wereld, maar een afgod is niets en er is maar één enkele God (1 Korinthe 8:4-6).

9. *Waarom noemen we er dan Drie: de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest?*

Omdat dat de wijze is waarop God Zichzelf in Zijn Woord openbaart. (Lukas 3: 21-22).

10. *Ken je een bepaalde tekst die de Drieëenheid aantoont?*

Ja, Matthéüs 28:19: "...dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." Zie ook 2 Korinthe 13:14.

11. *Zegt de Bijbel dat Jehovah de Naam van God is?*

De naam Jehovah kunnen we in onze Nederlandse Bijbel vinden. In het Hebreeuws wordt de naam JHWH gebruikt (Exodus 6:3). Waarschijnlijk werd dit uitgesproken als Jahweh. In de Engelse KJV is deze Naam vertaald met 'Jehovah' (zie, bijvoorbeeld, Jeremia 23:6), maar in onze Nederlandse vertaling (SV) wordt meestal 'de HEERE' gebruikt.

Hoofdstuk 4 DE SCHEPPING

Lees Genesis 1 en Openbaring 4

1. Heeft de wereld een begin gehad?

Ja (zie Genesis 1).

2. Wie heeft de wereld gemaakt?

God (Psalm 33:6).

3. Waaruit heeft Hij de wereld gemaakt?

Hij heeft de wereld uit niets gemaakt (Hebreeën 11:3).

4. Hoe heeft Hij de wereld gemaakt?

Hij sprak en het was er (Psalm 33:9; 148:5).

5. In hoeveel dagen heeft Hij de wereld gemaakt?

In zes dagen (Exodus 20:11).

6. Wat deed God op de zevende dag?

Hij rustte van al Zijn werken en zonderde die dag van de andere af (Genesis 2:2-3).

7. Hoe waren alle dingen toen ze geschapen werden?

Zeer goed (Genesis 1:31).

8. Op welke dag werd de mens geschapen?

Op de zesde dag (Genesis 1:25-30).

9. Waaruit werd de mens gemaakt?

Hij werd gemaakt uit het stof van de aarde (Genesis 2:7).

10. Hoe werd de mens tot een levend wezen?

God blies de adem van het leven in de neusgaten van de mens (Jesaja 42:5).

11. Waar is de ziel van een persoon voordat hij wordt verwekt in de moederschoot?

Nergens (Psalm 139:13-16; Zacharia 12:1).

12. Wie waren de eerste mensen op de wereld?

Adam en Eva (Genesis 3:20).

13. Hoe waren zij toen zij geschapen werden?

Ze waren heilig en gelukkig. Er was toen geen zonde en ellende in de wereld (Genesis 2).

14. Hoe kon de mens zo gelukkig zijn?

Doordat hij God kende en als een kind met Hem mocht omgaan. (Johannes 17:3).

15. Met welke reden heeft God ons geschapen?

Dat we Zijn Naam zouden verheerlijken (Kolossenzen 1:16; Openbaring 4:11).

Hoofdstuk 5 GODS VOORZIENIGHEID

Lees Matthéüs 10:26-31 en Psalm 139

1. *Heeft God Zich teruggetrokken nadat Hij deze wereld geschapen had?*

Nee, Hij draagt nog steeds zorg voor alles wat Hij maakte (Psalm 147:8-9).

2. *Draagt God zorg voor de planten, dieren, mensen, etc.?*

Ja, Hij geeft hen dagelijks kracht om te leven. (Handelingen 17:25-28).

3. *Wat zou er gebeuren als God Zich terugtrok?*

Dan zou er geen leven meer zijn (Psalm 104:29-30).

4. *Draagt God speciale zorg voor mensen?*

Ja, lees Psalm 139.

5. *Draagt God zeer speciale zorg voor Zijn kinderen?*

Ja, "En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:28).

6. *Bestuurt God alles wat er in ons leven gebeurt?*

Ja, maar we kunnen Zijn wegen niet altijd begrijpen (Jesaja 45:7; Matthéüs 10:29).

7. *Bestuurt God ook het kwaad?*

Al het kwaad is het werk van de mens en de satan, maar God zorgt dat het in Zijn plan met de wereld past. (Handelingen 2:23).

8. *Zijn daar voorbeelden van in het Oude Testament?*

Ja, Jozef werd door zijn broers verkocht, maar hij werd later de verlosser van zijn volk (Genesis 50:20). Denk ook aan de geschiedenis van Esther.

Hoofdstuk 6 SATAN EN ZIJN ENGELEN

Lees Matthéüs 4:1-11 en Lukas 8:26-39

1. *Wie is satan?*

Satan is de grote vijand van God en Zijn kinderen (Job 1; Matthéüs 4:1-11; Openbaring 20:2).

2. *Is satan altijd de vijand van God geweest?*

Nee, eerst was hij een engel van God. Hij was geschapen door God om Hem te dienen (Judas 1:6).

3. *Wat is er dan gebeurd?*

Deze engel werd trots en probeerde koning te zijn in de plaats van God (1 Timotheus 3:6; zie ook Ezechiël 28:11-19).

4. *Was hij de enige engel die tegen God opstond?*

Nee, er waren ook andere engelen die hem volgden (Openbaring 12:3-4; Matthéüs 9:34), maar niet alle engelen volgden hem (1 Timotheus. 5:21).

5. *Wat deed God met hen?*

Hij heeft hen uit de hemel geworpen en zij zijn veranderd in boze geesten (2 Petrus 2:4).

6. *Wat heeft satan geprobeerd bij Adam en Eva?*

Hij heeft geprobeerd hen op diezelfde manier te laten zondigen (Genesis 3:1-5).

7. *Waarom heeft satan dat gedaan?*

Omdat hij God haatte en jaloers was op de mens (zie 2 Thessalonicenzen 2:4).

8. *Heeft satan nog steeds deze macht op aarde?*

Ja, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden (Openbaring 12:9; 1 Petrus 5:8).

9. Hebben de boze geesten macht op aarde?

Ja, we zijn allemaal onder de macht van satan gekomen (Johannes 8:44; Efeze 2:2). Sommigen zijn helaas volledig bezeten door boze geesten (Lukas 8:26-39).

10. Wat heeft Jezus met satan gedaan?

Hij heeft de satan overwonnen toen Hij stierf aan het kruis. (Genesis 3:15; Kolossenzen 2:15).

11. Wat zal de uiteindelijke bestemming van satan en zijn engelen zijn?

De poel van vuur (Matthéüs 25:41; Openbaring 20:10).

Hoofdstuk 7 ONZE ZONDEN EN GODS STRAF

Lees Genesis 3 en Romeinen 3:9-20

1. *Is Adam zo heilig gebleven als hij in het begin was?*

Nee (Hoséa 6:7).

2. *Wat is er gebeurd?*

Hij heeft in het paradijs van de verboden boom gegeten (Genesis 3:6).

3. *Was dat zo'n grote zonde?*

Ja, door dat te doen liet hij zien dat hij satan meer wilde gehoorzamen dan God (Genesis 3:1-5).

4. *Wat was de naam van die boom?*

De boom der kennis des goeds en des kwaads (Genesis 2:17). De mens probeerde als God te worden, kennende het goed en het kwaad (Genesis 3:5-6).

5. *Was het niet de satan die de mens in verzoeking bracht?*

Ja, maar in die tijd waren we geen slaven van zonde (Genesis 1:31), zoals we nu zijn (Johannes 8:34). De mens had de satan moeten weerstaan.

6. *Waarom heeft God Adam en Eva meteen gestraft?*

Omdat Hij hen had gezegd dat Hij dat zou doen (Genesis 2:17).

7. *Maar is God dan niet genadig?*

Ja, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig, en daarom moet Hij elke zonde straffen (Exodus 34:6-7; Hebreëen 9:22).

8. *Wat was Gods straf voor Adams zonde?*

a. Hij werd uit het paradijs verdreven (Genesis 3:22-24).

b. Hij leed en stief uiteindelijk (Genesis 3:17-19; Genesis 5:5).

c. Het ergste: door zijn val is hij geestelijk gestorven (Efeze 2:1).

9. *Waarom zouden wij moeten lijden om Adams zonde?*

Adam is onze voorvader en God had in hem met ons een verbond gemaakt. Door Adam hebben ook wij tegen God gezondigd. (Romeinen 5:12).

10. *Wat betekent het dat wij geestelijk dood zijn?*

a. We zijn van God gescheiden (Jesaja 59:2).

b. We zijn onder de macht van de zonde (Matthéüs 15:19). We haten God en onze naaste (Romeinen 1:30; Titus 3:3). We zijn onbekwaam om iets goed te doen, zoals een dode die niet in staat is om te bewegen (Romeinen 3:10-18).

11. *Geldt dit voor alle mensen?*

Ja, zelfs het kleinste kind is ongehoorzaam aan God en zijn ouders (Psalm 51:5).

12. *Wat zal in het einde zeker gebeuren met iedereen?*

We zullen sterven. Dat betekent: onze ziel en ons lichaam zullen van elkaar worden gescheiden (Prediker 12:7).

13. *En wat gebeurt er daarna?*

We zullen voor eeuwig van God gescheiden zijn; we zullen lijden met lichaam en ziel, tenzij we in dit leven zijn verlost van onze zonden (Matthéüs 10:28; 1 Thessalonicenzen 1:9).

14. *Hoe kunnen we onze zonde leren kennen?*

Door middel van Gods wet (Romeinen 3:20). De wet is als een spiegel, die ons laat zien dat we vuil zijn (Jakobus 1:23-24).

15. Waar moeten we om bidden als we de wet van God lezen of horen?

Dat de Heilige Geest ons licht wil geven zodat wij onze zonde en verlorenheid gaan zien (Romeinen 7:7-14; vergelijk met Matthéüs 19:20).

Hoofdstuk 8 VERLOSSING

Lees Johannes 3:16-21 en Hebreëën 10:1-7

1. *Kunnen we in eigen kracht of met eigen middelen de straf van God ontgaan?*

Nee, we zouden dan eeuwig moeten boeten. (Matthéüs 16:26).

2. *Kunnen we God tevreden stellen met onze goede daden?*

Nee, onze 'goede daden' kunnen onze zonden niet wegnemen (Matthéüs 5:20). Sterker nog, we blijven slechte dingen doen (Jeremia 13:23).

3. *Kunnen we God tevreden stellen door te offeren voor onze zonden?*

Nee, het Oude Testament laat ons zien dat zelfs het bloed van duizend dieren onze zonden niet weg kan nemen (Hebreëën 10:4).

4. *Wie is de enige die ons kan redden?*

God zelf (Jesaja 1:18; 45:22).

5. *Wat heeft God gedaan om verloren zondaren te redden?*

Hij heeft de Verlosser in de wereld gezonden (Johannes 3:16-17).

6. *Wie is de Verlosser?*

Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon (1 Timotheus 2:5).

7. *Wat heeft Jezus gedaan om Zijn volk te redden?*

Hij heeft hun straf op Zich genomen (Jesaja 53:4-6; Johannes 1:29).

8. *Waarom komen veel mensen nooit tot Christus?*

Ze denken dat ze rechtvaardig zijn (Lukas 18:9-12), of ze zoeken eer van elkaar (Johannes 5:44).

Hoofdstuk 9 DE VERLOSSER

Lees Matthéüs 1:18-25 en Lukas 1:26-38

1. *Waarom wordt Jezus de Zoon van God genoemd?*

Omdat Hij zelf God is en Hij God aan de mensen openbaart (Kolossenzen 1:15; Johannes 1:18).

2. *Waarom wordt Hij Jezus genoemd?*

Jezus betekent Zaligmaker (Matthéüs 1:21).

3. *Waarom wordt Hij Christus genoemd?*

Christus betekent Gezalftde (Hebreeën 1:8-9).

4. *Welke mensen werden er in Israel gezalft?*

Profeten, priesters en koningen (1 Koningen 19:16; Lev. 8:30; 1 Samuel 16:13).

5. *Waarom werden zij gezalft?*

Het was een teken dat God hen had aangewezen en hen bekwaam zou maken om hun werk te doen (1 Thessalonicenzen 5:24).

6. *Was Jezus gezalft met olie?*

Nee, Hij was gezalft met de Heilige Geest (Lukas 1:35; 3:22; Handelingen 10:38).

7. *Met welk doel was Jezus gezalft?*

Om onze grootste Profeet, enige Hogepriester en eeuwige Koning te zijn (Lukas 7:16; Hebreeën 5:6).

8. *Waarom was het voor de Zoon van God nodig om mens te worden?*

Omdat Hij alleen als mens zou kunnen lijden en sterven voor de zonden van mensen (Hebreeën 10:5-7).

9. Was Hij alleen mens toen Hij op aarde was?

Nee, Hij was tegelijkertijd ook God (Matthéüs 26:63-65; Johannes 20:28).

10. Waarom was het voor de Zaligmaker nodig om ook God te zijn?

Omdat Hij de toorn van God moest dragen en de dood moest overwinnen. Alleen een goddelijke Zaligmaker kan dat doen (Psalm 130:3; Romeinen 1:4).

Hoofdstuk 10 DE GEBOORTE VAN JEZUS

Lees Lukas 2:1-7 en Psalm 51

1. Wie was de moeder van Jezus?

De maagd Maria, de ondertrouwde vrouw van Jozef (Matthéüs 1:24-25).

2. Hoe heeft Maria Hem ontvangen?

Door de kracht van de Heilige Geest (Matthéüs 1:20).

3. Wie is de Vader van Jezus Christus?

God in de hemel (Lukas 2:49).

4. Was Jezus in zonden geboren?

Nee, Hij was van alle zonden vrij (Lukas 1:35).

5. Zijn wij in zonden geboren?

Ja, lees Psalm 51 en Johannes 3:6.

6. Waar werd Jezus geboren?

In Bethlehem, een stad in Judea (Lukas 2:4).

7. Was Zijn geboorte als Zaligmaker voorzien?

Ja, in Micha 5:1, Jesaja 7:14 en op andere plaatsen.

8. Bij welke stam van Israel behoorde Hij?

Bij de stam van Juda, de koninklijke stam (Genesis 49:8-12; Openbaring 5:5).

9. Noem één van Zijn voorvaders.

David (Matthéüs 1:1; Jesaja 9:6-7).

10. Werd Jezus in een paleis geboren?

Nee, Hij werd geboren in een plaats waar dieren gehouden werden (Lukas 2:7).

11. Waarom in zo'n armelijke situatie?

a. Zodat niemand kan denken dat hij te arm is voor Jezus (Lukas 2:8-20).

b. Hij werd arm om zondaren rijk te maken in God (2 Korinthe 8:9).

Hoofdstuk 11 HET LEVEN VAN JEZUS

Lees Hebreëën 2:10-18 en Lukas 22:39-46

1. *Heeft Jezus deel gehad aan de zwakheden van de menselijke natuur?*

Ja, maar Hij was zonder zonde (Hebreëën 4:15).

2. *Noem enige van de zwakheden die Hij heeft ondervonden.*

Verdriet, vermoeidheid, honger, dorst, bloeden, enzovoorts (Johannes 11:35; Lukas 4:2; Johannes 19:28; 19:34; Lukas 22:44).

3. *Waarom heeft Hij dit op Zich genomen?*

Zodat Hij diegenen die verzocht worden te hulp kan komen (Hebreëën 2:14-18).

4. *Wat zijn de verschillende opdrachten die Jezus moest uitvoeren?*

Hij moest het werk doen van Profeet, Priester en Koning (Deuteronomium 18:18; Psalm 110:4; Zacharia 9:9).

5. *Waarom hebben we Hem nodig als Profeet?*

Omdat we de weg tot behoud niet kennen (Lukas 24:35, 45).

6. *Onderwijst Jezus ons vandaag ook nog?*

Ja, Hij spreekt tot ons door de Heilige Schrift (Johannes 16:12-14).

7. *Waarom hebben we Hem nodig als Priester?*

Omdat onze zonden en noden velen zijn (Psalm 40:12).

8. *Wat is het werk van een priester?*

Offeren, bidden en zegenen (Hebreeën 5:1; Numeri 6:22-27).

9. Heeft Jezus het werk van een priester gedaan?

Ja, Hij offerde Zichzelf, Hij bad voor Zijn discipelen, en Hij zegende hen (Markus 10:45; Johannes 17; Lukas 24:50).

10. Doet Jezus nog steeds het werk van een priester?

Ja, Hij zit aan de rechterhand van God om altijd voor Zijn volk te bidden (Romeinen 8:34; 1 Johannes 2:1).

11. Waarom hebben we Jezus nodig als Koning?

Omdat we vanuit onszelf geen kracht hebben. Hij kan ons verlossen van de heerschappij van de zonde en ons beschermen in deze wereld (Matthéüs 12:28-29; 16:18).

12. Hoe beschermt Jezus Zijn kerk?

Door de kracht van Zijn Woord en Geest (Johannes 8:31-32; 14:16-18).

Hoofdstuk 12 HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS

Lees Matthéüs 27:45-54 en Galaten 3:10-14

1. *Hoe is Jezus gestorven voor Zijn volk?*

Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha (Johannes 19:16-18).

2. *Welke mensen werden er in die tijd aan een kruis genageld?*

Alleen slaven en criminelen (Lukas 23:32-33).

3. *Wat zegt de Bijbel over mensen die de kruisdood sterven?*

“Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt” (Galaten 3:13; zie ook Deuteronomium 21:23).

4. *Was Jezus vervloekt om Zijn eigen zonden?*

Nee, Hij heeft de vloek die op de mens rustte op Zich genomen. God strafte Zijn Zoon in plaats van Zijn kinderen. (2 Korinthe 5:21; 1 Petrus 2:22-24).

5. *Met welk doel is Jezus gestorven?*

Om God te eren en vrede te geven tussen God en de mens. (Lukas 2:14; 23:34; Romeinen 5:1).

6. *Waar heeft Jezus het meest geleden?*

In de hof van Gethsémané en op Golgotha (Matthéüs 26:38; 27:45).

7. *Was Hij alleen verlaten door mensen toen Hij aan het kruis hing?*

Nee, ook door God. Hij riep met een grote stem “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Matthéüs 27:46).

8. *Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: "Het is volbracht" (Johannes 19:30)?*

Jezus had alles gedaan wat nodig was om Zijn volk te verlossen van Gods eeuwige toorn (Johannes 17:4; Zacharia 3:9).

9. *Werd Jezus ook begraven?*

Ja, Hij heeft gedeeld in alle ellende van Zijn volk (Johannes 19:38-42).

10. *Wat kan je nu zeggen van de graven van Gods kinderen?*

Het zijn rustplaatsen (Jesaja 57:2). "Zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen" (Openbaring 14:13).

Hoofdstuk 13

DE OPSTANDING VAN JEZUS

Lees Matthéüs 28:1-10 en 1 Korinthe 15:1-8

1. *Op welke dag van de week werd Jezus begraven, en op welke dag is Hij opgestaan?*

Hij werd op vrijdagavond begraven, en Hij stond op zondagmorgen op uit de dood. (Johannes 19:42; 20:1).

2. *Welke zekerheid hebben we dat Hij is opgestaan?*

Ten eerste, de getuigenissen van de engelen en de wachters, en ten tweede, Zijn vele verschijningen aan de vrouwen en Zijn discipelen (Matthéüs 28:6, 9 en 11; 1 Korinthe 15:3-8).

3. *Door wiens kracht stond Jezus op?*

Zowel door Zijn eigen kracht als door Zijn Vaders kracht. (Markus 16:6; Handelingen 2:24).

4. *Waarom heeft God de Vader Hem uit de dood opgewekt?*

Om te laten zien dat Hij het offer van zijn Zoon had aanvaard (Romeinen 4:25; Filippenzen 2:6-11).

5. *Welke zegeningen komen voort uit Zijn opstanding?*

a. Door Zijn kracht kan Hij ons opwekken uit de geestelijke dood en in Hem laten geloven (Efeze 2:5; Johannes 5:25).

b. Door Zijn kracht wil Hij ook Zijn kinderen opwekken uit de lichamelijke dood op de dag van Zijn wederkomst (1 Korinthe 15:20-23).

6. *In welk opzicht kunnen we Jona en Jezus vergelijken?*

Jona was drie dagen in de buik van de walvis; Jezus was drie dagen in het hart van de aarde (Matthéüs 12:40).

7. *Op welke dag rusten we en gaan we naar de kerk?*

Op zondag, de eerste dag van de week.

8. *Wat was de rustdag voor Gods volk voordat Jezus kwam?*

Zaterdag, de sabbatdag genoemd (Exodus 20:8-11; Deuteronomium 5:12-15).

9. *Waarom gaan we op zondag naar de kerk om een eredienst te houden en niet op zaterdag?*

Omdat Jezus op de eerste dag van de week opgestaan is. Het wordt de dag van de Heere genoemd (Openbaring 1:10).

10. *Leert het Nieuwe Testament ons dat de christenen op zondag samenkwamen?*

Ja, lees Johannes 20:19, 26; Handelingen 20:7; 1 Korinthe 16:2.

11. *Wat kunnen we zeggen over mensen die volhouden om op zaterdag naar de kerk gaan om een eredienst te houden?*

Zij proberen met God in het reine te komen door de wet van Mozes te houden (Lees Galaten 5:1-4).

Hoofdstuk 14 DE HEMELVAART VAN JEZUS *Lees Handelingen 1:1-11 en Johannes 14:1-7*

1. *Hoeveel dagen is Jezus op aarde gebleven na Zijn opstanding?*

Veertig dagen (Handelingen 1:3).

2. *Wat heeft de Heere in die dagen gedaan?*

a. Hij bewees dat Hij leefde (Handelingen 1:3).

b. Hij gaf Zijn discipelen de opdracht om Zijn getuigen te zijn onder alle volken (Handelingen 1:8).

c. Hij beloofde dat Hij de Heilige Geest zou zenden (Lukas 24:49).

3. *Waar kunnen we de geschiedenis van de hemelvaart van Jezus vinden?*

In Lukas 24 en in de Handelingen van de apostelen Hoofdstuk 1.

4. *Waren er getuigen van Zijn hemelvaart?*

Ja, Zijn discipelen waren erbij (Lukas 24:51).

5. *Waarom werd Jezus opgenomen in de hemel? (Lukas 24:51)?*

Dit laat ons zien dat God de Vader Hem aanvaarde (Handelingen 2:33).

6. *Welk nut heeft de hemelvaart van Jezus voor ons?*

De hemel was gesloten door onze zonden (Jesaja 64:1), maar nu heeft Jezus de weg terug naar God geopend (Johannes 14:6; Efeze 2:6).

7. *Waarom ging Jezus naar de hemel?*

a. Om te regeren als Koning (Handelingen 2:34-36).

b. Om voorZijn volk te bidden en Zijn Geest te zenden.
(Johannes 14:16 en Handelingen 2:33)

c. Om voor Zijn volk een huis te bereiden (Johannes 14:2-3).

8. *Van welke plaats is Hij opgevaren?*

Van de Olijfberg (Handelingen 1:12).

9. *Wat zeiden de engelen toen Jezus opgevaren was?*

“Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen, gelijkewijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren” (Handelingen 1:11).

Hoofdstuk 15 HET ZITTEN VAN JEZUS AAN DE RECHTERHAND VAN GOD

Lees Fillipenzen 2:5-11 en Psalm 110

1. Wat betekent het dat Jezus aan de rechterhand van God is?

Hij is op de plaats van gemeenschap, eer en macht (Galaten 2:9; 1 Koningen 2:19; Psalm 110:1).

2. De Bijbel zegt dat Jezus daar zit. Wat betekent dat?

Het betekent dat Jezus rust omdat Hij Zijn werk in deze wereld heeft volbracht (Hebreeën 10:12-14).

3. Stefanus zag Jezus staande aan de rechterhand van God (Handelingen 7:55-56). Wat betekent dat?

Het betekent dat Jezus nog steeds klaar staat om Zijn volk in deze wereld te helpen (zie ook Openbaring 2:1).

4. Hoe helpt Jezus Zijn volk?

Hij bidt voor hen (Hebreeën 7:25).

5. Wat doet Jezus als Koning?

a. Hij vergadert en beschermt Zijn Kerk (Openbaring 3:7-10).

b. Hij regeert over de wereld (Matthéüs 28:18).

6. Wie is nu, nadat Jezus is opgevaren naar de hemel, het Hoofd van de Kerk?

Niemand behalve Jezus zelf. We erkennen geen pausen en bisschoppen (Kolossenzen 1:18).

7. Waarom heeft Jezus een Naam boven alle namen gekregen?

Opdat alle knie zich voor Hem zal buigen (Filippenzen 2:9-11).

8. Gaat dit ooit gebeuren?

Ja, iedereen zal zich voor Hem buigen, zelfs Zijn vijanden (Jesaja 45:23-24).

9. Wat is de taak van Zijn dienaren?

Hem te vereren en Hem als Koning te verkondigen, zodat velen Zijn Koninkrijk mogen binnengaan (Matthéüs 28:19).

10. Wanneer zal Zijn Koninkrijk vol zijn?

Wanneer de laatste van Zijn uitverkorenen is bekeerd (Handelingen 13:48; Openbaring 7:9).

Lees Matthéüs 24:3-14 en 1 Thessalonians 4:13-18

1. *Komt Jezus ooit terug naar deze wereld?*

Ja, Hij zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen (Matthéüs 25:31-33; Johannes 5:22; 2 Korinthe 5:10; 2 Timotheus. 4:1).

2. *Op welke manier zal Hij terugkomen?*

In volle glorie. "Alle oog zal Hem zien" (Openbaring 1:7).

3. *Wanneer zal die dag zijn?*

Dat weet niemand (Matthéüs 24:36).

4. *Zullen er tekenen zijn voorafgaand aan Zijn komst?*

Ja, ze zijn beschreven in Matthéüs 24:5-14 en in veel andere delen van de Bijbel (2 Thessalonicenzen 2:1-12; 1 Timotheus. 4:1-3; het boek Openbaring).

5. *Noem enkele van deze tekenen.*

a. Oorlogen, hongersnoden, (besmettelijke) ziektes, aardbevingen, christenvervolging, valse profeten, valse christussen, en de liefde van velen zal verkillen.

b. Het Evangelie zal zich over de hele wereld verspreiden.

c. Veel Joden zullen tot de Heere Jezus Christus komen (Romeinen 9:25-26).

6. *Van wie zegt de Heere Jezus dat zij zalig zullen worden?*

Wie volharden zal tot het einde (Markus 13:13).

7. *Hoe zal Jezus' wederkomst zijn voor de gelovigen?*

Een blijde dag, want ze zullen hun Koning zien en nooit meer van Hem gescheiden worden (1 Johannes 3:2).

8. *Hoe zal deze dag zijn voor de ongelovigen?*

Ze zullen zeggen tot de bergen: "valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams" (Openbaring 6:16).

9. *Wat behoort ons gebed te zijn als we Christus toebehoren?*

"Ja, kom, Heere Jezus" (Openbaring 22:20).

Lees Johannes 16:5-15 en Handelingen 2:1-13

1. *Wie nam de plaats van Jezus in toen Hij zelf naar de hemel ging?*

De Heilige Geest (Johannes 14:16; 16:7).

2. *Welke naam gaf Jezus de Heilige Geest?*

De Trooster (Johannes 15:26).

3. *Waarom draagt Hij deze naam?*

Omdat Hij zondaren op Christus wijst en hen deelgenoot maakt van al Zijn schatten (Johannes 16:13-14). Ook helpt Hij Gods kinderen om te bidden (Romeinen 8:26).

4. *Is de Heilige Geest alleen een kracht?*

Nee, Hij is een Persoon. Hij is God Zelf (Handelingen 5:3-4).

5. *Wanneer is de Heilige Geest neergedaald op de aarde?*

Op de Pinksterdag, tien dagen na de hemelvaart van Jezus (Handelingen 2:1-4).

6. *Wat deed Hij in de harten van de volgelingen van Jezus?*

Hij maakte hen bruikbare instrumenten voor Zijn dienst en gaf hen kracht om van Christus te getuigen (Handelingen 4:31).

7. *Als we kunnen zeggen dat God de Vader de Schepper is, wat kunnen we dan zeggen van de Heilige Geest?*

Hij is de Herschepper. Hij maakt alles nieuw (Johannes 3:5-8).

8. *Wat lezen we van Gods Geest in het Oude Testament?*

a. Hij hielp in de schepping van de wereld (Genesis 1:2; Psalm 104:30).

b. Hij zorgde ervoor dat mensen zich bekeerden en geloofden (Psalm 51:11).

c. Hij gaf moed aan gelovigen zoals Gideon (Richteren 6:34).

9. *Waarmee kunnen we de Heilige Geest vergelijken?*

a. Met wind (Johannes 3:8; Handelingen 2:2).

b. Met vuur (Handelingen 2:3).

c. Met water (Jesaja 44:3).

10. *Wat is de vrucht van de Heilige Geest?*

“De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Galaten 5:22).

11. *Welke bijzondere gaven kan de Heilige Geest geven aan Gods kinderen, zoals Hij het wil?*

Wijsheid, kennis, geloof, gezondmaking, profetie, tongentaal, enzovoorts (1 Korinthe 12:8-10; Romeinen 12:3-8).

12. *Is het nodig om deze bijzondere gaven te ontvangen?*

Nee, het is niet nodig voor onze redding (Matthéüs 7:22-23). God geeft ze op zekere tijden (met name na Pinksteren) en aan bepaalde personen (met name de apostelen).

13. *Krijgt iedereen dezelfde gave van de Geest?*

Nee, elk lid van het lichaam van Christus moet de andere leden dienen met de gave die hij of zij van God heeft ontvangen, wat die gave dan ook moge zijn (1 Korinthe 12:29-30).

14. Is het voor iedereen nodig om de Geest Zelf te ontvangen?

Ja, zonder Hem zijn we geestelijk dood (1 Korinthe 2:14; Romeinen 8:6, 9).

Lees Johannes 3:1-8 en Lukas 18:9-14

1. *Wie werkt geloof en bekering in het hart van Gods kinderen?*

De Heilige Geest (Handelingen 5:31; 1 Thessalonicenzen 1:4-6).

2. *Hoe doet de Geest dat?*

Hij roept de zondaar uitwendig door Zijn Woord en inwendig door Zijn Geest (Handelingen 2:37; 16:14), terwijl hij alle omstandigheden tot dat doel bestuurt (Handelingen 16:26-30).

3. *Wat gebeurt er dan?*

De zondaar wordt wedergeboren (Johannes 3:3; 1 Petrus 1:3, 23).

4. *Wat is de wedergeboorte?*

Het is werk van de Heilige Geest die het stenen hart wegneemt en een vleses hart geeft (Ezechiël 36:26-27).

5. *Wat wordt er door de Heilige Geest in het hart van zo'n persoon geplant?*

Het ware geloof in Christus en de tere vreeze Gods (2 Petrus 1:1; Jeremia 32:39).

6. *Wat is het eerste wat een wedergeboren zondaar te zien krijgt?*

Hij ziet in dat hij verloren ligt in de zonde. Hij heeft een verlosser nodig (Johannes 16:8; Lukas 18:13).

7. *Wat is de tweede stap?*

De Heilige Geest geeft kennis van Christis en van de weg tot behoud (Johannes 16:14-15).

8. Wanneer ontvangt een mens de troost uit het feit dat zijn zonden vergeven zijn?

Wanneer hij als een arme en schuldige zondaar tot Christus mag vluchten en Hem door het geloof mag ontvangen als de enige Verlosser (Johannes 1:12-13; 1 Johannes 1:9).

9. Hoe worden Gods kinderen verzekerd van de verlossing?

De Heere Jezus openbaart Zichzelf, de Vader schenkt vergeving en de Heilige Geest verzegelt dit aan hun hart (Galaten 1:15-16; Jesaja 43:25; Efeze 1:13).

10. Wat kan hen helpen om zeker te zijn van hun verlossing?

Ze lezen in Gods Woord over de kenmerken van genade (Matthéüs 5:1-12; 1 Johannes 3:14, etc.), ze mogen deze kenmerken zien in hun leven (1 Korinthe 2:12), en Gods Geest bevestigt dit op een krachtige wijze (Romeinen 8:16).

11. Kan iemand verwachten verlost te worden door Jezus Christus als hij in zonde blijft leven?

Nee, want het geloof zonder de werken is dood (Jakobus 2:20; 1 Korinthe 6:9-10).

Hoofdstuk 19 GELOOF

GERECHTIGHEID DOOR HET

Lees Romeinen 3:19-26 en Romeinen 5:1-11

1. *Wat betekent het om rechtvaardig te zijn?*

Zonder zonde te zijn; rechtvaardig te zijn in de ogen van God en de mensen (see Lukas 1:6).

2. *Is er iemand zonder zonde?*

Niemand (Romeinen 3:10), behalve Jezus (Johannes 8:46).

3. *Wie worden er "rechtvaardig" genoemd in de Bijbel?*

Degenen die weten dat zij uit zichzelf niet rechtvaardig zijn, maar om Christus' wil als rechtvaardig worden beschouwd (Lukas 18:14).

4. *Kan iemand in zijn eigen gerechtigheid voor God bestaan?*

Nee, want al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed voor God (Jesaja 64:6).

5. *Hoe kan God een zondaar rechtvaardig verklaren?*

Door niet naar de zondaar, maar naar Jezus Christus te kijken, Die de plaats in nam voor Zijn volk (Romeinen 3:25-26).

6. *Waarom kan alleen Christus onze zonden voor God bedekken?*

Omdat Hij de wet van God volmaakt heeft gehoorzaamd en de straf voor Zijn volk heeft gedragen (Galaten 4:4-5; Johannes 11:49-52).

7. *Hoe wordt de gerechtigheid van Christus ons eigendom?*

Door het geloof in Hem. Wanneer God in de hemel een zondaar rechtvaardig verklaart, geeft Hij de zondaar ook geloof om deze gave te aanvaarden (1 Timotheus 1:14).

8. Is het omwille van ons geloof dat God ons rechtvaardig verklaart?

Nee, het is alleen door het werk van Christus (Romeinen 3:23-24; 5:1). Geloof is als een bedelaarshand, uitgestrekt om vergeving van zonden te ontvangen (vergelijk Handelingen 3:1-5).

9. Worden we gerechtvaardigd door het geloof of door de werken?

Door het geloof alleen (Romeinen 3:28; Galaten 2:16). Niettemin wordt het geloof zichtbaar door de liefde (Galaten 5:6). Een persoon die verlost is door Christus toont dankbaarheid (Matthéüs 7:16-18; Lukas 19:8).

Lees Romeinen 9:10-21 en Johannes 17:6-12***1. Kunnen we onze zaligheid zelf uitwerken?***

Nee, het is God Die in ons moet werken beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen (Filippenzen 2:12-13).

2. Kunnen we in Christus geloven door onze eigen wil of kracht?

Nee, de Bijbel zegt ons dat Gods kinderen verlost worden door het geloof. Dit geloof is niet uit hen, het is Gods gave (Efeze 2:8; zie ook Johannes 6:44!).

3. Geeft God genade aan alle mensen?

Nee, Hij geeft genade alleen aan hen die Hij verkoren heeft, en Hij verhardt wien Hij wil.

4. Waar lezen we dit?

In Romeinen 9:15-18. "Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods". Met andere woorden, het hangt niet af van de wil of inspanning van mensen, maar van Gods genade.

5. Is het Gods recht om te verkiezen wie Hij maar wil?

Ja, want wij hebben al onze rechten verloren door onze val in Adam (Romeinen 3:19).

6. Is het nodig voor ons om te weten of we zijn uitverkoren voordat we verlost zijn?

Nee, Jezus zegt ons dat we moeten strijden om in te gaan door de nauwe poort (Lukas 13:23-24).

7. Hoe zal het blijken dat iemand is uitverkoren door God?

Door een waar geloof in Christus. "en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven" (Handelingen 13:48).

8. Ken je een voorbeeld van Gods uitverkiezing in het Oude Testament?

Jakob en Ezau waren allebei kinderen van Izak en Rebekka, maar al vóór hun geboorte had de Heere Jakob aangenomen en Ezau verworpen" (Genesis 25:23, Maleachi 1:2 en Romeinen 9:10-13).

9. Welke hoofdstukken van het Nieuwe Testament spreken veel over de uitverkiezing?

Romeinen 9, Johannes 17, en Éfeze 1.

10. Waarom stelt God mensen er alsnog verantwoordelijk voor als alles van Zijn uitverkiezing afhangt?

Wij weten niet wie God heeft uitverkoren, maar we weten Gods wil, die geopenbaard is in de Bijbel (Deuteronomium 29:29).

11. Wat zegt de Heere wat we moeten doen?

Hij zegt, "Bekeert u en geloof het Evangelie" (Markus 1:15).

12. Maar wat als God mij niet heeft uitverkoren?

Jezus zegt, "Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37). Dat is alles wat we hoeven te weten.

13. Waarom is het nodig om in Gods uitverkiezing te geloven?

Omdat dit ons duidelijk laat zien dat het alleen genade is die ons kan redden, en dat in deze weg God alle eer en heerlijkheid zal ontvangen (Jeremia 31:3; 1 Johannes 4:19).

Hoofdstuk 21 ZEGENINGEN

TIJDELIJKE EN EEUWIGE

Lees Handelingen 17:24-31 en Lukas 16:19-31

1. *Is God goed voor alle mensen?*

Ja. Als God ons zou vergelden naar onze zonden, zou niemand van ons nog in leven zijn (Psalm 103:10; Romeinen 6:23).

2. *Hoe laat God Zijn genade zien?*

Op twee manieren:

a. door het geven van tijdelijke zegeningen (algemene genade);

b. door het geven van eeuwige zegeningen (bijzondere genade).

3. *Wat zijn de tijdelijke zegeningen?*

Regen, zonneschijn, eten, gezondheid, enzovoorts (Matthéüs 5:45; Handelingen 14:17).

4. *Ontvangen alle mensen deze zegeningen?*

Ja, ook al krijgen sommigen meer dan anderen (Spreuken 22:2).

5. *Wat zijn eeuwige zegeningen?*

Zaligheid door Christus en vergeving van zonde, een nieuw hart en een nieuw leven (Kolossenzen 1:13).

6. *Ontvangen alle mensen deze zegeningen?*

Nee, alleen Gods uitverkorenen (Matthéüs 11:25-27; Lukas 12:32).

7. *Als iemand rijk is in de wereld, kan hij dan concluderen dat hij een kind van God is?*

Nee, Gods goedheid moet hem leiden tot bekering (Romeinen 2:4; zie ook Lukas 13:1-5).

8. *Wat gebeurt er als hij zich niet bekeert?*

Dan maakt hij zichzelf rijp voor de dag der slachting (Jakobus 5:5).

9. *Ken je voorbeelden hiervan uit de Bijbel?*

Ja, denk aan de gelijkenis van de rijke dwaas (Lukas 12:13-21) en de geschiedenis van koning Herodes (Handelingen 12:21-23).

10. *Als iemand arm is in deze wereld, kan hij dan concluderen dat God hem haat?*

Nee, sommigen van Gods liefste kinderen hebben veel armoede en lijden meegemaakt.

11. *Kan je voorbeelden daarvan geven in de Bijbel?*

Asaf (Psalm 73), Job, en de arme Lazarus in Jezus' gelijkenis (Lukas 16:19-31).

12. *Wat is beter: het hebben van tijdelijke zegeningen of eeuwige zegeningen?*

Eeuwige zegeningen! Als we rijk en gezond zijn maar ons hart niet vernieuwd is, zullen we nog voor eeuwig verloren gaan. (Matthéüs 6:20; Lukas 6:24-26; 10:19-20).

Lees Hebreëën 12:1-12 en Jakobus 2:14-26

1. Met welk doel heeft Jezus Zijn volk verlost?

Hij heeft hen gered zodat ze in heiligheid zouden leven (Romeinen 6:1-2; Titus 2:14).

2. Kunnen Gods kinderen Gods geboden gehoorzamen?

Nee, zij struikelen elke dag (Jakobus 3:2).

3. Op welke manieren zondigen wij?

In onze gedachten, woorden en werken (Genesis 6:5; Jakobus 3:6; Galaten 5:19-21).

4. Wat laat dat zien?

Dat het hart van mensen bedriegelijk boven alles is en onverbeterlijk slecht (Jeremia 17:9).

5. Wat verdienen we door onze ongehoorzaamheid?

De toorn van God, zowel nu als in het toekomstige leven (Romeinen 1:18; 2 Thessalonicenzen 1:8).

6. Hoe kunnen we deze toorn ontkomen?

Door het geloof in Jezus Christus, Die de wet heeft volbracht en aan de eis van Gods recht heeft voldaan ten behoeve van zondaren (Johannes 3:36).

7. Mag iedereen zomaar aannemen dat hij gered is door Jezus?

Nee, alleen mensen met een waar geloof en een echte bekering mogen dat weten (Matthéüs 22:10-14).

8. Wat is een rechte bekering?

Het is een diepe droefheid over onze zonden, een zich afkeren daarvan en een toewending tot Christus en de weg van heiligheid (2 Korinthe 7:10).

9. Is het nodig om heilig te zijn?

Ja, de Bijbel zegt dat zonder heiligheid niemand de Heere zal zien (Hebreeën 12:14).

10. Zullen Gods kinderen in dit leven volkomen heilig worden?

Nee, zelfs Paulus moest zeggen "Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben" (Filippenzen 3:12).

11. Kan een kind van God in zonden vallen?

Ja, denk aan koning David (2 Samuel 11:4). Maar dan zal Gods kind zich als een vis op het droge voelen (Psalm 32:3-5).

12. Kan een waar kind van God weer een kind van satan worden?

Nee, hij kan wel in zonde vallen, maar hij zal daarna worden hersteld en weer opstaan door de kracht van de Heilige Geest (1 Johannes 3:9).

13. Hoe kunnen ware gelovigen vorderingen maken op de weg van heiligmaking?

Door te zien op Gods Zoon, te vertrouwen op Gods Woord, en te bidden om Gods Geest (Hebreeën 12:1-3; Psalm 119:9-11; 1 Petrus 1:2).

14. Kunnen we de hemel binnengaan op grond van onze goede werken?

Nee, alleen op grond van het werk van Christus, die Zijn volk verlost en bewaart tot het einde toe (Openbaring 7:14; 19:7).

15. Dus waarom is het belangrijk om een een heilig leven te leiden?

Zo komt God aan Zijn eer en kunnen anderen voor Christus gewonnen worden (Matthéüs 5:16; 1 Petrus 3:1-2).

Hoofdstuk 23 LIEFDE TOT GOD EN ONZE NAASTE

Lees Exodus 20 en Mattheüs 22:34-40

1. Hoe moeten we God liefhebben?

Met heel ons hart, boven alle dingen en mensen in deze wereld (Mattheüs 22:37-39).

2. Hoe kan je zien dat iemand God liefheeft?

Als hij Zijn geboden houdt (Johannes 14:15; 1 Johannes 3:17).

3. Hoeveel geboden heeft God op de berg Horeb gegeven?

Tien geboden (Exodus 20).

4. Hoe kunnen deze worden verdeeld?

In twee delen. De eerste vier zeggen ons hoe we God moeten liefhebben en de andere zes zeggen ons hoe we onze naasten moeten liefhebben (Mattheüs 22:37-40; Romeinen 13:8-10).

5. Hoe weet je dat deze Tien Geboden ook zijn gegeven voor de tijd van het Nieuwe Testament?

a. Omdat zij door Gods vinger zijn geschreven in stenen tafels, moesten zij dus altijd van kracht blijven (Exodus 31:18).

b. Jezus Zelf leerde ons om deze geboden te houden (Mattheüs 5:17-20).

6. Wat is het eerste woord dat God sprak toen Hij de Tien Geboden gaf?

“Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’” (Exodus 20:2).

7. Wat lezen we in het eerste gebod?

We mogen geen andere goden navolgen of dienen.

8. *Wat lezen we in het tweede gebod?*

We mogen de levende God niet op een verkeerde manier dienen; bijvoorbeeld door te buigen voor een beeld van Hem.

9. *Wat lezen we in het derde gebod?*

We mogen niet vloeken of de Naam van de Heere misbruiken.

10. *Wat lezen we in het vierde gebod?*

Dat we de dag des Heeren heilig moeten houden.

11. *Hoe moeten we de dag des Heeren heilig houden?*

Door God te dienen en te eren, zowel in het openbaar als persoonlijk.

12. *Wat lezen we in het vijfde gebod?*

We moeten onze ouders eren.

13. *Wat lezen we in het zesde gebod?*

We mogen niemand doden, en ook mogen we onze naasten geen pijn doen.

14. *Wat lezen we in het zevende gebod?*

We mogen geen overspel of een andere soort ontucht plegen.

15. *Wat lezen we in het achtste gebod?*

We mogen niet stelen.

16. *Wat lezen we in het negende gebod?*

We mogen geen leugens vertellen.

17. Wat lezen we in het tiende gebod?

We mogen het eigendom van onze naasten niet begeren.

18. Zouden we al deze geboden volkomen moeten houden?

Ja, dat moet (Deuteronomium 27:26; Matthéüs 5:48; 1 Petrus 1:16).

Lees Matthéüs 6:5-15 en Philippians 4:4-7***1. Hoe kunnen we een heilig leven leiden?***

We moeten dagelijks tot God bidden. De Heere Jezus zegt: "zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:5).

2. Wat hoort bij bidden?

a. Het belijden van zonde en het smeken om genade (Dan. 9:4-19).

b. Het bidden om geestelijke en tijdelijke zegeningen (Matthéüs 8:2; 5:22; 19:16).

c. Dankzegging (Filippenzen 5:6; 1 Thessalonicenzen 5:18).

d. Voorbede voor anderen (1 Timotheus. 2:1-2; Jakobus 5:16).

3. Tot wie alleen moeten wij bidden?

Tot God! We moeten niet bidden tot onze voorouders, de heiligen of tot Maria (Deuteronomium 18:11-12; Johannes 2:4).

4. In wiens naam moeten we onze smekingen voor de Heere neerleggen?

In Jezus' naam (Johannes 16:23-24).

5. Op welke manier moeten we bidden?

Met nederigheid, in geloof en op een intense manier (Lukas 1:51-53; Jakobus 1:5-6; 1 Thessalonicenzen 5:17).

6. Voor welke dingen moeten we bidden?

Voor alle dingen die overeenkomen met Gods wil (Jakobus 4:3; 1 Johannes 5:14).

7. Heeft God richtlijnen gegeven voor het gebed?

Ja, in de vele gebeden in de Schrift, maar in het bijzonder in het 'Onze Vader' (Matthéüs 6:9-13).

8. Betekent dat dat we altijd het Onze Vader moeten bidden?

Nee, maar over het algemeen moet ons gebed de dingen bevatten die in het Onze Vader genoemd worden (Matthéüs 6:33).

Hoofdstuk 25 DE SACRAMENTEN

Lees Handelingen 2:37-47 en Matthéüs 26:17-30

1. Waardoor versterkt God Zijn werk in Zijn kinderen?

Door Zijn Woord en de sacramenten (1 Petrus 2:2; Handelingen 9:18-19).

2. Wat is verder nog belangrijk?

Het gebed en de gemeenschap der heiligen (Markus 9:29; Hebreëen 10:25).

3. Wat zijn sacramenten?

Tekenen en zegelen van Gods verbond (Genesis 17:2; Exodus 24:8; Matthéüs 26:28; Kolossenzen 2:11-12).

4. Wat is hun functie?

Ze maken de beloften van het Evangelie zichtbaar (Genesis 17:11; Exodus 12:13).

5. Met welk doel heeft de Heere deze sacramenten ingesteld?

Om het geloof van Zijn kinderen te versterken. Want Hij kent hun zwakheid en twijfels (Markus 9:19, 24; Matthéüs 28:18).

6. Hoeveel sacramenten zijn er?

Twee, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal (Matthéüs 28:19; Matthéüs 26:26-28).

7. Wat waren de sacramenten van het Oude Testament?

De besnijdenis en het Pascha (Genesis 17 en Exodus 12).

8. Waarom zijn deze vervangen door de doop en het avondmaal?

Omdat Jezus zijn verzoenend bloed heeft laten vloeien (1 Korinthe 5:7). Daarom hoeven wij niet langer het bloed van dieren te laten vloeien (Hebreeën 7:27; 9:11-14).

9. Wat is de uiterlijke handeling van de doop?

De persoon wordt ondergedompeld in water, of het water wordt op zijn lichaam gesprenkeld (Matthéüs 3:11, 16; Ezechiël 36:25).

10. Wat wordt daarmee aangeduid?

Het bloed van Christus reinigt een zondaar van alle zonden (Handelingen 2:38; 1 Johannes 1:7).

11. Wordt iemand gered door het water van de doop?

Nee, alleen door het levende geloof in het bloed van Jezus (Handelingen 8:13-24).

12. In wiens naam worden wij gedoopt?

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matthéüs 28:19).

13. Wat belooft God Zijn kinderen in de doop?

Hij belooft hun God en Verlosser te zijn (Hebreeën 8:10-12).

14. Waar roept de Heere ons door middel van de doop toe op?

Hij roept ons om te vluchten van de zonde, te vertrouwen op Christus en God te dienen uit dankbaarheid (Matthéüs 3:6; Markus 16:16; Handelingen 2:41; Romeinen 6:4).

15. Wat is de uiterlijke handeling bij het Heilig Avondmaal?

Het eten van brood en het drinken van wijn (Markus 14:22-23).

16. Waarop duiden het brood en de wijn?

Op het lichaam en bloed van Christus (Lukas 22:19-20).

17. Wat wordt door het eten en drinken aan het Heilig Avondmaal uitgedrukt?

Het geloof in het offer van Christus en de gemeenschap met Hem (vergelijk Johannes 6:35 met 6:53-55).

18. Wanneer heeft Christus dit Heilig Avondmaal ingesteld?

In de nacht waarin Hij werd verraden (1 Korinthe 11:23).

19. Met welk doel heeft Hij het ingesteld?

Om Zijn volk Zijn lijden en dood te laten gedenken tot het einde van de wereld (1 Korinthe 11:25-26).

20. Wat is het verschil tussen de doop en het Heilig Avondmaal?

De doop is de deur waardoor mensen de zichtbare kerk binnengaan; het Heilig Avondmaal is de tafel waar de belijdende leden met een nieuw hart voedsel voor hun ziel mogen ontvangen.

21. Kan de doop herhaald worden?

Nee, maar het Heilig Avondmaal moet regelmatig worden gevierd (1 Korinthe 11:26; Handelingen 20:7).

Hoofdstuk 26 DE KINDERDOOP

Lees Genesis 17:1-14 en Markus 10:13-16

1. Moeten kinderen gedoopt worden?

Ja, want God maakt Zijn verbond met hen, net als met volwassenen.

2. Waar kunnen we dat in de Bijbel lezen?

In Genesis 17:9-14. God beloofde om de God van Abraham te zijn, en ook de God van zijn nakomelingen.

3. Maar de afstammelingen van Abraham werden toch niet gedoopt?

In die tijd werden zij besneden. Nu worden de kinderen gedoopt. Besnijdenis en doop zijn tekenen van hetzelfde genadeverbond (Psalm 105:8-10; Galaten 3:29).

4. Maar Abraham leefde toch in de tijd van het Oude Testament?

Ja, en toch heeft God die kinderen in Zijn verbond inbegrepen. Hoeveel te meer nu, nadat de Verlosser is gekomen! (Jeremia 31:34).

5. Kan je hier bewijs voor vinden in het Nieuwe Testament?

Ja, Jezus zei dat het Koninkrijk Gods voor dezulken is (Markus 10:14), en op de dag van het Pinksterfeest verkondigde Petrus dat de belofte van behoud ook voor de kinderen van de gelovigen was (Handelingen 2:39).

6. Ken je voorbeelden van kinderen die gedoopt werden?

Cornelius en anderen werden gedoopt met hun huis. Hoogstwaarschijnlijk waren er ook kinderen in hun gezin (Handelingen 10:47; 16:15; 16:33).

7. *Welke kinderen mogen gedoopt worden?*

Alleen de kinderen van gelovigen (1 Korinthe 7:14).

8. *Betekent dit dat kinderen worden geboren als gelovigen?*

Nee, hun doop betekent niet dat ze al verlost zijn (1 Korinthe 10:1-5).

9. *Wat moet er dus gebeuren in hun leven?*

Ze moeten de Heilige Geest ontvangen (Johannes 3:5; Markus 1:8). De Heere belooft Zijn Geest te geven, ook aan kinderen en jonge mensen (Jesaja 44:3; Joël 2:28). Maar deze belofte moet vervuld worden!

10. *Wat moeten ouders doen?*

Ze moeten hun kinderen Gods Woord leren en voor hen bidden (Psalm 34:11; 78:5-8; see also Ezechiël 16:21).

11. *Wat nut heeft de doop van hun kinderen voor de ouders?*

Het kan hun hoop versterken dat God hun onderwijs wil zegenen en de gebeden voor hun kinderen wil verhoren (Psalm 8:2; 22:30-31).

12. *Wat is het nut voor het kind zelf?*

Wanneer hij ouder wordt kan het kind eraan denken dat God hem al zocht terwijl hij nog een baby was (Exodus 12:24-27; Psalm 71:17).

13. *Maakt dat een kind niet zorgeloos?*

Nee, de doop roept hem ertoe op om zich te bekeren en het Evangelie te geloven, want God heeft recht op zijn of haar leven (Exodus 20:2-3; Jeremia 3:14).

14. Zullen alle gedoopte kinderen zalig worden?

Nee, alleen zij die wedergeboren en tot Christus getrokken zijn. Het is hetzelfde als in de tijd van het Oude Testament: niet alle besneden kinderen van Israel werden behouden (Jeremia 4:4; Romeinen 2:28-29; 9:6-8).

15. Wat is voor gedoopte kinderen een goed gebed om te bidden?

“O Heere, gedenk aan Uw belofte om Jezus wil, en geef mij alstublieft een nieuw hart, zodat ik echt bij U mag horen” (Ezechiël 36:26-27).

Hoofdstuk 27 DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN

Lees Éfeze 4:1-6 en Matthéüs 25:1-13

1. *Wat is de kerk?*

Een gemeenschap van gelovigen die de Naam van de Heere Jezus Christus aanroepen (1 Korinthe 1:2).

2. *Is er meer dan één kerk?*

Nee, er is slechts één ware kerk waarvan Christus het Hoofd is (Handelingen 9:31; Efeze 4:1-6).

3. *Waarom zijn er dan zoveel kerkverbanden?*

a. De kerk is verspreid over vele landen (Matthéüs 24:14).

b. Zonde en trots van mensen heeft verdeeldheid gebracht (1 Korinthe 3:1-4).

c. Dwaalleringen zijn in de kerk geslopen (Handelingen 20:29-30).

4. *Wat zijn de kenmerken van de ware kerk?*

a. De zuivere prediking van het evangelie (1 Johannes 4:1).

b. De rechte bediening van de sacramenten (1 Korinthe 11:17-22).

c. De getrouwe uitoefening van de tucht (1 Korinthe 5).

5. *Zou er geen eenheid moeten zijn binnen de Kerk?*

Ja, zij die de waarheid van vrije, soevereine genade beminnen, zouden niet verdeeld moeten zijn (Johannes 17:23; vergelijk 2 Johannes vs. 10).

6. *Zijn alle leden van de gemeente ook ware leden van het lichaam van Christus?*

Nee, de Bijbel maakt onderscheidt tussen ware christenen en zij die alleen naam-christenen zijn (Matthéüs 7:21).

7. Wie zijn ware christenen?

Zij die zijn uitverkoren door God, gewassen in het bloed van Christus en geheiligd door de Heilige Geest (1 Petrus 1:1-2).

8. Wie zijn de naam-christenen?

Zij die gedoopt zijn, maar geen geloof in Christus hebben en geen oprecht berouw tonen (Openbaring 3:1).

9. Leven zulke mensen altijd openlijk in zonden?

Nee, voordat Nicodemus en Paulus bekeerd werden, leefden zij uiterlijk volgens de geboden (Johannes 3:1-2; Filippenzen 3:4-6).

10. Welke gelijkenissen laten het verschil zien tussen ware gelovigen en huichelaars?

De gelijkenis van het visnet, van de tien maagden, etc. (Matthéüs 13:47-50; 25:1-13).

11. Wat moeten wij daarom doen?

We moeten onze harten onderzoeken, want velen zullen zoeken de hemel binnen te gaan, maar zullen niet kunnen (2 Korinthe 13:5; Lukas 13:24-25).

12. Welk gebed is nodig voor ons?

Psalm 139:23-24 "Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwigen weg".

Lees 1 Korinthe 5 en Matthéüs 18:15-20***1. Waarom is kerkelijke tucht noodzakelijk?***

Om de kerk heilig te houden, en om afgedwaalde leden terug te brengen in de gemeenschap van Gods Kerk (1 Korinthe 5:6; 1 Johannes 5:16).

2. Is het mogelijk om de kerk heilig te houden?

De kerk zal op aarde nooit volmaakt zijn. Lees de gelijkenis van de tarwe en het onkruid (Matthéüs 13:24-30).

3. Betekent dat dan dat we geen tucht moeten uitoefenen?

Nee, Jezus bestrafte de gemeente van Thyatire omdat ze nalieten de tucht uit te oefenen (Openbaring 2:20).

4. Wanneer moeten mensen terechtgewezen worden?

Wanneer hun leer of leven in strijd is met het Woord van God (Openbaring 2:2; Galaten 1:8).

5. Oordeelt de kerk ook over de zaken van het hart?

Nee, de kerk gaat alleen over openbare zonden. God kent het hart van een mens (1 Korinthe 4:5; 1 Samuel 16:7).

6. Is het goed dat zondige mensen iemand terechtwijzen die in zonde gevallen is?

Ja, zo lang als zij terechtwijzen om de ziel van degene die gezondigd heeft te redden en om de andere leden van de gemeente te waarschuwen (1 Timotheus. 1:20; 5:20).

7. Welke houding wordt door Jezus veroordeeld?

Spreken over de zonden van je naaste, terwijl je je eigen zonden niet ziet (Lukas 6:41-42; vergelijk Johannes 8:1-11).

8. *Wat is de goede houding in het terechtwijzen van je broeder?*

Het moet gedaan worden met een nederig hart, wetende dat het alleen door Gods genade is wanneer wij niet in dezelfde zonde gevallen zijn (Galaten 6:1-2).

9. *Hoe paste het volk Israël de tucht toe op leden van hun volk?*

In Gods Naam moesten zij kwaaddoeners in hun midden straffen, bijvoorbeeld Achan (Jozua 7).

10. *Kun je voorbeelden geven van kerkelijke tucht in het Nieuwe Testament?*

Lees 1 Korinthe 5: 1-5. Een man die leefde met de vrouw van zijn vader moest verbannen worden uit de gemeente. De terechtwijzing van de apostel Paulus had effect (zie 2 Korinthe 7:8-10).

11. *Wat zegt Jakobus over de tucht?*

“Die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, zal een ziel van de dood behouden, en zal menigte der zonden bedekken” (Jakobus 5:20).

12. *Wat zegt Jezus over het terechtwijzen van elkaar?*

Zie Matthéüs 18:15-17. “Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar”.

13. *Wat zijn de stappen van van de kerkelijke tucht die genomen moeten worden?*

a. Wijs een zondaar terecht wanneer jullie samen zijn.

- b. Wijs hem terecht in aanwezigheid van een of twee anderen.
- c. Laat hem terechtwijzen door de ouderlingen van de kerk.
- d. Ontneem hem het lidmaatschap van de kerk.

14. Wie moet uitspraak doen over de afsnijding of de ban?

De ouderlingen van de gemeente (Hebreeën 13:17).

15. Hoe moeten we iemand die uit de gemeente uitgesloten is beschouwen?

Als een heiden (Matthéüs 18:17), maar we moeten nog steeds ons best voor hem doen en bidden of zijn ziel gered mag worden.

16. Als iemand leeft in zonde of dwaling, ontzeggen we hem dan direct van zijn lidmaatschap?

Nee, er zijn verschillende fasen van de tucht. In de eerste fase beschouwen we hem nog steeds als broeder (2 Thessalonicenzen 3:14-15). Wanneer hij zich blijvend verhardt moet hij van de kerk worden afgesneden (Titus 3:10).

17. Wanneer wordt de afsnijding of de ban beëindigd?

Zodra de zondaar berouw heeft getoond in zijn woorden en daden (2 Korinthe 2:6-10).

Hoofdstuk 29 DE LAATSTE DINGEN

Lees 2 Korinthe 5:1-10 en Openbaring 22:1-5

1. *Zullen alle mensen sterven?*

Ja, gelijk het de mens gezet is eens te sterven, en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27).

2. *Waarom?*

Omdat ieder mens gezondigd heeft (Genesis 2:17; Romeinen 5:12).

3. *Maar waarom zouden de ware gelovigen moeten sterven?*

Wanneer zij sterven is dat geen betaling voor hun zonden, maar het betekent het einde van al hun zonden en een doorgang tot het eeuwige leven (2 Korinthe 5:1-2).

4. *Waarmee wordt de dood van een gelovige in de Bijbel vergeleken?*

Zij wordt vergeleken met een slaap (Johannes 11:11; Handelingen 7:60; 1 Thessalonicenzen 4:14).

5. *Waar worden de graven van de kinderen van God mee vergeleken?*

Met een rustplaats (Jesaja 57:2). "Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen (Openbaring 14:13).

6. *Wat is de dood van een onbekeerd mens?*

Het is de straf op de zonde en een doorgang tot de eeuwige pijn (Matthéüs 25:46; Lukas 16:23-24).

7. Wat gebeurt er met de ziel na de dood?

De ziel van een mens keert terug naar God om geoordeeld te worden. Dit gebeurt direct na de dood; niet pas na de begrafenis (Prediker 12:7).

8. Is de geest van de goddeloze nog op deze aarde?

Nee, die is in de hel en kan geen invloed meer hebben op degenen die op aarde leven (Prediker 9:5).

9. Kan de geest van onze voorouders terugkeren naar deze aarde om in het lichaam van iemand anders te leven?

Nee, dit is wat veel heidenen geloven. We noemen dat heet reïncarnatie. Lees echter Jesaja 63:16.

10. Wat is de hel?

Een plaats van kwelling en martering (Matthéüs 3:12; 8:12).

11. Wat is het vagevuur volgens de Rooms-Katholieke Kerk?

Een plaats waar mensen worden gezuiverd door te lijden, voordat God hen toelaat in de hemel (1 Korinthe 3:10-15 verkeerd geïnterpreteerd).

12. Bestaat er een dergelijke plaats?

Nee, de Verlosser heeft volledig betaald voor de zonden van al Zijn volk (1 Petrus 1:18-19; Johannes 5:24).

13. Bewijs dit uit Gods Woord.

Jezus zei tot de moordenaar aan het kruis: "Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn" (Lukas 23:43).

14. Waar gaan Gods kinderen heen na de dood?

Zij gaan naar de hemel, om daar met Christus te zijn, tot de dag dat Hij zal terugkomen naar deze aarde (Filippenzen 1:21-23; 1 Thessalonicenzen 4:17).

15. Wie zijn er in de hemel?

De Drie-enige God, de heilige engelen en de verlostten (Hebreeën 12:22-24).

16. Wat is de hemel?

Een volmaakt gelukkige plaats, met een volheid van vreugde, zoals in het verloren Paradijs (Openbaring 22:1-5).

17. Wat zal Jezus doen wanneer Hij terugkomt naar deze aarde?

a. Hij zal de lichamen van Zijn volk opwekken (1 Korinthe 15:51-55).

b. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen (2 Petrus 3:10; Openbaring 21:1).

18. Wat zullen de kinderen van God dan doen?

Zij zullen voor eeuwig leven in het Koninkrijk van God en de Naam van God verheerlijken (Openbaring 7:9-17).

19. Hoe kunnen wij het Koninkrijk van God binnengaan?

Door te vertrouwen op Jezus Christus alleen (1 Timotheus 2:11-13).

DE TIEN GEBODEN

(Exodus 20:1-17)

“En God sprak al deze woorden: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.
3. Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdelijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdelijk gebruikt.
4. Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.
6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

1. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven.